

China dat hij 'some United Nations trusteeship to govern these people' wenselijk achtte, 'somewhat after the manner of developments in de Philippines' ¹; met die Philippijnen had Roosevelt in '34 een verdrag gesloten hetwelk inhield dat zij na tien jaar onafhankelijk zouden worden.

Ten aanzien van het in een bezet Japan te voeren beleid werd na de tweede conferentie van Cairo niets bekendgemaakt. Binnen het *State Department* werd de gedachtenwisseling voortgezet en een nieuwe commissie, nu alleen van dat departement, beval in mei '44 aan dat men de keizer zou handhaven: hij zou onder toezicht geplaatst moeten worden maar het recht moeten hebben, administratieve taken te delegeren, d.w.z. bijvoorbeeld opdrachten te geven aan de departementen. De bezettingsautoriteiten moesten evenwel, aldus het rapport van de commissie,

'refrain from any action which would imply recognition of or support for the Japanese concept that the Japanese emperor is different from and superior to other temporal rulers, that he is of divine origin and capacities, that he is sacrosanct or that he is indispensable.' ²

In de zomer kwam in Washington het concept klaar voor een capitulatie-overeenkomst die Japan zou moeten ondertekenen. Er werd in bepaald dat het land zich zou moeten overgeven met 'a unilateral declaration by those Japanese authorities who exercise actual control over the Japanese armed forces', dat de capitulatie-overeenkomst moest worden ondertekend door de keizer en gecontrasigneerd door vertegenwoordigers van het Grote Hoofdkwartier en dat het document in ontvangst genomen moest worden door de 'theater commander' (een Amerikaan dus) 'on behalf of all of the United Nations at war with Japan.' Er werd voorts in bepaald dat richtlijnen voor het in het bezette Japan te volgen beleid zouden worden opgesteld door die landen, 'which have actively participated in the war against Japan.' ³ Er werd tenslotte in bepleit dat de Verenigde Naties zouden verklaren dat zij niet de Japanse staat maar het Japanse militarisme wensten te vernietigen.

Een gematigd stuk dus. Maar ten tijde dat het werd opgesteld, bleek bij een peiling van de publieke opinie dat één op elke acht volwassen Amerikanen van mening was dat het gehele Japanse volk moest worden uitgeroeid. ⁴

¹ Aangehaald in Irije: *Power and Culture*, p. 155, 162. ² Aangehaald in a.v., p. 209. ³ Aangehaald in a.v., p. 226. ⁴ Het was tekenend dat Grew, van defaitisme beschuldigd, zich in december '44 voor het *Foreign Relations Committee* van de Amerikaanse Senaat moest komen verantwoorden; hij ontkende toen dat het zijn wens