

schakelde krachten meegeteld, zouden in totaal omstreeks vijf miljoen Amerikaanse militairen het waagstuk ondernemen waarvan men daags na Pearl Harbor slechts had kunnen dromen: de invasie van Japan. Of deze inderdaad uitgevoerd moest worden, was evenwel onzeker: los nog van andere factoren hadden de Verenigde Staten hun eerste atoombommen bijna gereed en wellicht zouden deze tot een snelle capitulatie van Japan leiden. Tenminste: *als* zij, zoals de wetenschapsmannen hadden voorspeld, inderdaad tot explosie zouden komen. Dat zou men pas weten als een proefexplosie had plaatsgevonden.

In de tweede helft van juni '45 trok de nieuwe Amerikaanse president, Harry S. Truman, die de op 12 april onverwachts overleden Roosevelt was opgevolgd, vier dagen uit om de door het *Joint War Plans Committee* opgestelde en door de *Joint Chiefs of Staff* overgenomen invasieplannen diepgaand met de *Joint Chiefs* te bespreken. Hij keurde ze op 18 juni goed en bepaalde conform de voorstellen van de *Joint Chiefs* dat de grote landing op Kioesjoe zou beginnen op 1 november '45 en, als Japan doorvocht, die op Honsjoe op 1 maart 1946.

\*

Wat was inmiddels ondernomen door *Southeast Asia Command*, d.w.z. in het gebied van *Lord Louis Mountbatten*?

Wij hebben eerder doen uitkomen dat de denkbeelden van deze en van Churchill enerzijds en die van de Amerikanen anderzijds ten aanzien van wat Mountbattens strijdkrachten het best konden ondernemen, in de laatste maanden van '43 en de eerste van '44 haaks op elkaar waren komen te staan: Mountbatten en Churchill wensten het accent te leggen op een landing op Noord-Sumatra, de Amerikanen wilden dat Mountbatten zich vóór alles moeite zou geven om Noord-Birma op de Japanners te heroveren teneinde zo spoedig mogelijk via de Ledo-weg een landverbinding tot stand te brengen met Nationalistisch China. De vraag wat het beste kon geschieden, was nog niet beantwoord toen het Britse *Fourteenth Army* in Birma, dat een beperkte aanval had ingezet om de kleine havenstad Akyab te veroveren (zie kaart III op de pag.'s 58-59), begin maart volledig verrast werd door een offensief van het Japanse Vijftiende Leger. In oktober '43 was de Birma-spoorweg gereed gekomen welke Thailand met Birma verbond, en van die spoorweg hadden de Japanners onmiddellijk gebruik gemaakt om drie divisies voor een