



VI. De verovering van het eiland Kwajalein

*De Amerikanen landden op 1 februari '44 op de westpunt van het eiland en hadden het op de middag van de 4de geheel in handen
Donkergrijs: speciaal versterkte Japanse verdedigingszones*

dingsboten het eiland te naderen, dwars door zware regenbuien heen. De mortieren van het eiland Carlson en het scheepsgeschut bleven vuren – er waren punten in de Japanse verdediging waar per seconde twee zware granaten ontploften. Tot twee minuten voor de landing werd dat vuren volgehouden – toen begonnen de voorste landingsboten de Japanners met vlammenwerpers te bestoken. Om half tien precies gingen de eerste Amerikanen aan land en binnen een kwartier bevonden zich daar, het door de Japanners uitgebrachte vuur ten spijt, vier landingsgroepen. De dichtstbijgelegen Japanse bunkers werden de een na de ander uitgeschakeld en er werd onmiddellijk begonnen, een telefoonkabel naar Carlson te leggen om aanwijzingen te kunnen geven aan de daar geplaatste houwitsers. Zich oostwaarts verder werkend hadden de Amerikanen (om vier uur 's middags waren er al elfduizend geland) veelal de meeste last