

toegezegde versterkingen: op 22 januari de brigade uit het *Indian Army* (ca. zeventuizend militairen, die ongeoeffend waren), op 24 januari de brigade uit Australië (ca. tweeduizend militairen, die ook al ongeoeffend waren en van wie een deel zelfs nog nooit een wapen had gehanteerd), op 29 januari en 4 februari de 18de Engelse infanterie-divisie (ca. tienduizend man die wèl geoeffend waren). Van de *Hurricanes* kwam er geen een aan in Singapore, want toen de '*Indomitable*' in de Indische Oceaan naderbij kwam, werd het veel te riskant geacht om dat vliegkampschip te doen doorvaren naar Singapore (daar werden bovendien de vliegvelden regelmatig door de Japanners gebombardeerd) – de *Hurricanes* stegen in de Indische Oceaan op en vlogen naar Palembang en de '*Indomitable*' voer weer naar de Rode Zee om een nieuwe zending *Hurricanes* aan boord te nemen.

In zijn eerste formele bespreking in Batavia (wij tellen de samenkomst ten huize van Helfrich niet mee), vermoedelijk dus op 11 januari, d.w.z. op de dag waarop de Japanners landden in de Minahassa en op Tarakan, werd door ter Poorten en Brereton pressie op Wavell uitgeoefend om de garnizoenen van enkele van de belangrijkste vliegvelden in de Buitengewesten te versterken: Ambon, Kendari op Zuid-Celebes, Samarinda II op Borneo (Singkawang II was ontruimd) en Sabang voor de kust van Noord-Sumatra. Wavell weigerde: hij had veel te weinig troepen en wilde, wat er was, niet verder verspreiden dan onvermijdelijk was.

Wat zou nu in Nederlands-Indië de taak van de twee Australische divisies worden die tezamen het *Ist Australian Corps* vormden? De bevelhebber van dat *Corps*, *Lieutenant-General Sir John Lavarack*, kwam, door een aantal stafofficieren vergezeld, op 26 januari op Java aan en sprak er de volgende dag met Wavell. Deze zei hem dat een van de twee Australische divisies op Zuid-Sumatra zou worden geplaatst (met detachementen op Banka en Billiton), de andere op Midden-Java – de daar aanwezige troepen van het Knil zouden aan de verdedigers van West-Java worden toegevoegd. Lavarack en zijn chef-staf gingen vervolgens Zuid-Sumatra en Midden-Java verkennen teneinde een indruk te krijgen van het terrein en vast te stellen welke opdrachten aan de Australiërs moesten worden gegeven. Zouden zij wel op tijd arriveren? De voorhoede van de 7de divisie kon niet vóór ongeveer 1 maart in Indië verwacht worden, de rest van die divisie pas midden maart, de 6de divisie pas eind maart. Gezien de vorderingen van de Japanners op Malakka en elders (in de laatste week van januari was hun op Borneo Balikpapan en op Celebes het vliegveld Kendari in handen gevallen en waren zij geland op Ambon), kwam het hoofd van Lavaracks *Intelligence* begin februari tot de conclusie