

hoe de derde groep af te voeren geïnterneerden was samengesteld, en zijn laatste conclusie is dat de gezagvoerder van de 'Van Imhoff' 'na de aanval op zijn schip volkomen van streek is geraakt.'¹

Al met al: een zwarte bladzij in de geschiedenis van maritiem Nederland.

★

Terugkerend naar het Indië van december '41, dienen wij nog aandacht te besteden aan de groep die naast de Japanners en de Duitse mannen afgevoerd moest worden: de gevaarlijk geachten onder de in Ngawi en Cheribon opgesloten 'NSB'ers'.

Een voorstel tot hun verwijdering werd eind december door van Starckenborgh telegrafisch aan de regering voorgelegd:

'Naar mijn oordeel is de evacuatie van NSB'ers, althans een honderdtal der felsten, geboden wegens een bij een eventuele bezetting te vrezende wraakneming; bovendien doordat verwacht kan worden dat de bezetter van hen gebruik zal maken; en tenslotte op grond van mogelijk contact met de NSB'ers in Nederland. Ik onderzoek scheepsgelegenheid West-Indië. Gelieve ten spoedigste te seinen of opname daar mogelijk'² -

inderdaad, de gouverneur van Suriname deed weten dat er in dat gebiedsdeel gelegenheid was, de uit Indië af te voeren NSB'ers te internen.

Kort voor het uitbreken van de oorlog in de *Pacific* had de commandant van Ngawi, majoor van Baarsel, de ca. honderd lastigsten van de in totaal vermoedelijk meer dan vijfhonderd gedetineerden in een aparte barak buiten het fort geconcentreerd; dat was de rust ten goede gekomen. Toen nu op 8 december bericht kwam dat Nederland met Japan in oorlog was, werd door vele in het fort gedetineerden die militairen waren of als zodanig waren geoefend, de wens geuit, aan de strijd deel te nemen. 'Ze wilden', schreef van Baarsel,

'hoewel ze tot nu toe door de regering schandalig waren behandeld, nu het land in nood was, alles vergeven en vergeten en tonen dat ze goede vaderlanders

¹ A.v., p. 99. ² Telegram, 29 dec. 1941, van van Starckenborgh aan de min. van kol. (IC, 10 521).