

*Pacific*-vloot toegebrachte schade zouden kunnen herstellen, en bovendien kon de Japanse economie de bij het *Nanjo*-offensief in te zetten schepen maar beperkte tijd missen. Japan bezat 6,3 mln ton aan koopvaardij schepen en daarvan was minimaal 3 mln ton nodig om de economie in stand te houden. Het *Nanjo*-offensief vergde evenwel 3,9 mln ton aan koopvaardij schepen, zodat voor de economie slechts 2,4 mln ton overschoot. Er zouden dus tekorten komen op allerlei gebied; die konden aangevuld worden uit voorraden maar slechts gedurende zes maanden.

Het *Nanjo*-offensief moest dus in uiterlijk zes maanden zijn doelstellingen hebben bereikt – nadien kon dan weer een deel van de koopvaardij schepen voor de normale in- en uitvoer vrijgegeven worden.

★

De Japanse schattingen over de strijdkrachten welke zij in de *Nanjo* tegenover zich zouden hebben, waren niet alle exact. Zij kenden de sterkte van de Amerikaanse en Philippijnse strijdkrachten op de Filipijnen maar de Britse in Birma en op Malakka sloegen zij te hoog aan en zo ook de Nederlandse in Nederlands-Indië: zij dachten dat het Knil vijf-en-tachtigduizend militairen telde en het waren er in werkelijkheid, reservisten en inheemse hulpkrachten inbegrepen, ca. vijf-en-zestigduizend.

Wat het Japanse veroveringsplan van Indië precies behelsde, willen wij in het volgende hoofdstuk weergeven – hier vermelden wij slechts dat de meeste operaties te land uitgevoerd moesten worden door het Japanse Zestiende Leger dat onderdeel was van de *Nanjo*-legergroep. Die Legergroep en de er toe behorende legers werden op 6 november '41 georganiseerd, opperbevelhebber van de Legergroep werd generaal graaf Hisaitsji Teraoetsji, die in '36 een tijd lang minister van oorlog was geweest, opperbevelhebber van het Zestiende Leger werd generaal Hitosji Imamoera, onze lezers reeds bekend uit hoofdstuk 1. Toen hij, die tevoren opperbevelhebber was geweest van het in Zuid-China opererende Een-en-twintigste Leger, op 10 november bericht ontving van zijn nieuwe benoeming, was hij diep ontroerd. '*Due to tension of my mind, my body trembled*', schreef hij na de oorlog, toen hij op Java gevangen zat.

*'Oh! Holy war, in order to break a deadlock for our mother country, staking the existence of the country upon it! And I had been appointed to be Commander-in-Chief of an army*