

tact-Commissie totstandgekomen samenwerking zouden verbreken (daarmee hadden die groepen al in juli bedreigd).

De Contact-Commissie, op 6 oktober opnieuw bijeenkomend, keurde Neher's handelwijze goed: beter leek het, het overleg voort te zetten voordat er bericht naar Londen ging. In dat overleg bracht Meijer nu naar voren dat hij er niet tegen was, van verdeeldheid te doen blijken – hij achtte in elk geval 'een meer politieke uitspraak van de groepen, vertegenwoordigd in de GAC, . . . nodig'. Daarmee bleef hij alleen staan: Drees, Bruins Slot en Neher (deze laatste sprak ook namens de OD) waren van mening, 'dat het prematuur en onjuist zou zijn, in de GAC een instituut met politieke betekenis te zien'. Na verder beraad werd besloten, het verzonden (eerste) antwoord-telegram te herroepen en een nieuw telegram te verzenden van de volgende inhoud¹:

'In antwoord op uw telegram van 28 september . . . berichten wij, dat aan uw verzoek zodra mogelijk gevolg zal worden gegeven. Zending verantwoorde delegatie door linies technisch bezwaarlijk.² Kan vliegtuig gezonden worden? . . . Vraag rijst op welk terrein adviezen gewenst worden. In de illegaliteit heerst meningsverschil in hoeverre zij als totaliteit geroepen is adviezen uit te brengen over belangrijke beleidsvragen voor de toekomst.'

Nadat men het over deze tekst eens was geworden, stelde Drees voor dat in de te zenden delegatie van vijf *Het Parool*, *Trouw*, het NC, 'de Driehoek' (d.w.z. het Delta-Centrum) en het Vaderlands Comité zouden zijn vertegenwoordigd. Neher ging hiermee accoord, 'mede namens OD', en Bruins Slot gaf zijn goedkeuring 'met aantekening dat LO een afwijkende mening is toegedaan'³ – men was het er dus in elk geval over eens geworden *dat* een delegatie zou vertrekken. Drees zei vervolgens dat het Vaderlands Comité zelf zijn vertegenwoordiger zou aanwijzen en er werd verder vastgesteld dat voor de vertegenwoordigers van *Trouw* en het NC de rechter-, resp. de middensectie overleg zouden plegen.⁴ Meijer deed geen toezegging.

¹ A.v., 6 okt. 1944. ² Wij herinneren er aan dat de crossings door de Biesbos pas eind november begonnen. ³ CC: Notulen, 6 okt. 1944. ⁴ Wat de middensectie betrof, rekende van Velsen, een van de voormannen van het Nationaal Comité, er op dat hij degenen zou worden die naar Londen zou mogen gaan, maar neen, hem bereikte het bericht dat mej. Tellegen die sectie zou representeren – hij reageerde met een brief aan haar waaruit bleek dat hij diep gekwetst was ('het grieft sterk!') en dat hij op Neher ('Dekker' in NC-verband) meer en meer tegen had: 'Ik blijf Dekker vertrouwen, doch het valt mij dagelijks moeilijker.' (brief, 8 okt. 1944, van A. van Velsen aan M. A. Tellegen (Collectie mr. M. A. Tellegen, 1 g RvO))