

ansens bevel in 'verschillende gemeenten . . . niet of niet in voldoende mate' was opgevolgd.¹

Behalve van Noord-Brabant en de Belgische Kempen uit waren boven bezet gebied ook lichte Geallieerde luchtmachtstrijdkrachten actief die hun basis in Engeland hadden. Zij werden vooral gebruikt voor precisiebombardementen. De eerder gememoreerde aanval op het hoofdkwartier van het Duitse Vijftiende Leger bij Dordrecht vond van Engeland uit plaats en wellicht heeft hetzelfde gegolden voor het bombardement van het te Utrecht gevestigde hoofdkwartier van het *LXXXVIIIste Armeekorps* (bij die gelegenheid werden de gebouwen van het hoofdkwartier verwoest en kwamen acht Duitse militairen om het leven). Van Engeland uit werden verder herhaaldelijk de installaties in Rotterdam en langs de Noordzeekust bestookt waarvan gebruik werd gemaakt door de motor-torpedoboten (*E-Boote*) en één-mans-*U-Boote* van de *Kriegsmarine* die de Geallieerde scheepvaart bij en op de Westerschelde aanvielen. Voorts werd, opnieuw van Engeland uit, bij één gelegenheid getracht, bureaus van de *Einsatzkommandos* der *SD* in puin te leggen: in Amsterdam op zondag 26 november.

De *SD* had er in de toenmalige Euterpestraat twee schoolgebouwen in gebruik: de middelbare meisjesschool en de daartegenover liggende Christelijke hbs. In het vorige hoofdstuk vermeldden wij al dat op het vernietigen van die gebouwen was aangedrongen door kolonel Koot die, in verband met het feit dat er schoolgebouwen die nog normaal in gebruik waren, dichtbij de Euterpestraat lagen, had bepleit dat de aanval na vier uur des middags of op een zondag zou worden uitgevoerd.

Koots verzoek (hij had er in vermeld dat de illegaliteit zich door de *SD* extra bedreigd voelde) kwam kort voor de 25ste oktober in Londen binnen waar het onmiddellijk werd doorgegeven aan prins Bernhard en aan de z.g. Bombardementscommissie der regering die in die tijd bestond uit minister-president Gerbrandy en de ministers van Lidth (oorlog), Furstner (marine) en Michiels van Verduynen (zonder portefeuille) en waaraan kapitein-luitenant ter zee C. Moolenburgh als adviseur was verbonden. De prins stelde zich op het standpunt dat de aanval diende te worden uitgevoerd, maar de commissie, op de 25ste bijeenkomend, voelde er niet voor om, zo noteerde van Lidth, 'het *Gestapo*-hoofdkwartier dat boze plannen tegen de ondergrondse troepen smeedt', te laten bestoken. '*RAF*', zo schreef van Lidth, 'heeft reeds herhaaldelijk gewei-

¹ Rondschrijven, 22 november 1944, van A. J. Backer aan alle burgemeesters (Doc I-49, d-1).