

## NADELEN VAN HET NIET-GEMILITARISEERD ZIJN

enkele keren is voorgekomen dat er ambtenaren zijn, die zonder ontbijt naar hun werk moesten gaan.

d. Hoewel wij bij de Rijksverkeersinspectie en bij de militaire instanties steeds hebben gewezen op het feit dat ons voor onze dienst veel te weinig auto's ter beschikking staan, is het ons niet mogen gelukken, op dit gebied enig resultaat te verkrijgen. Tot nu toe beschikken wij slechts over een 'wagencorps' van 2 bruikbare auto's, waarvan, naar mij mondeling werd medegedeeld, er nog één dezer dagen zal worden gevorderd ten behoeve van de Nederlandse regering te Oisterwijk.

e. Ons wagenpark gebruikte als garage het automobielbedrijf Knechtel te Tilburg. Van deze garage ontvingen wij bericht dat op maandag 11 december deze garage in haar geheel door de *Can. Army* was gevorderd. Het is mij tot op heden niet mogen gelukken een nieuw onderdak voor mijn auto's te vinden.

f. Hoewel ik meerdere malen heb voorgesteld een benzinedepot te vormen speciaal voor mijn dienst, is hiervan nog steeds niets gekomen. Het gevolg is dat wij gedurende een week minstens 2 à 3 dagen geheel zonder benzine zitten. Zo moest ik gisteren mijn chauffeur de laatste 10 liter benzine ter beschikking stellen om daarmee naar Eindhoven te gaan teneinde aldaar persoonlijk de voor mijn reis naar Brussel benodigde benzine te halen.<sup>1</sup>

Men kan natuurlijk de vraag stellen: waarom was een belangrijke dienst als die van ir. Boerma niet gemilitariseerd? Het antwoord is dat de *Shaef-Mission*, welke op haar beurt afhankelijk was van de medewerking van *Shaefen* van de hoofdkwartieren van de legergroepen en legers, de omvang van het Militair Gezag beperkt wenste te houden. Kruls kreeg een minimum aan krachten – daarmee moest hij rondkomen. Hij en zijn officieren hadden veel *goodwill* bij de *Shaef-Mission*, maar die *Mission* kon ook geen ijzer met handen breken. Er was nu eenmaal tekort aan alles; dat kon evenwel moeilijk rondgebazuind worden. Van het gehele raamwerk waarbinnen het Militair Gezag zich van zijn opdracht moest kwijten, was de burgerij in het bevrijde Zuiden zich niet of nauwelijks bewust. Zij kende de beperkingen niet waaraan het Militair Gezag, functionerend binnen het geheel van de Geallieerde bevrijdingslegers, onderworpen was.

Wat heeft het Militair Gezag, al de beperkingen ten spijt, in de beschreven periode tot stand gebracht?

Het heeft (wij vatten de gegevens uit dit hoofdstuk in de volgorde van behandeling samen) uiteindelijk met succes geprotesteerd tegen de plunderingen en vernielingen door Geallieerde troepen; bevorderd dat de

<sup>1</sup> Brief, 9 dec. 1944, van A. H. Boerma aan R. E. Laan (a.v., no. 53).