

## 'LONDEN' ARRIVEERT

overtuiging dat zij een bij uitstek nuttige arbeid verrichtten. Hoe kon men anders dan met een gemilitariseerd apparaat aan de eerste problemen welke zich in de bevrijde gebieden voordeden, het hoofd bieden? Het contact met de *Shaef-Mission* verliep vlot. Er werd hard gewerkt en Kruls, de chef-staf, meende te mogen constateren dat de organisatie welke hij, wantrouwen en tegenwerking ten spijt, van begin '43 af in Londen had opgebouwd, een slagvaardig instrument was gebleken.

★

Op 5 oktober vloog Kruls naar Londen. 'Reeds bij aankomst op het vliegveld Hendon bereikte mij', schreef hij in zijn memoires,

'het verzoek, eerst contact op te nemen met de heer van 't Sant. Deze vertelde mij dat 'de dame', zoals hij de koningin noemde, mij zo spoedig mogelijk wilde spreken. 's Avonds<sup>1</sup> werd ik door een auto met twee marechassees afgehaald en na een lange, donkere tocht bereikten wij het huis bij Mortimer in de omgeving van Reading, waar de koningin zelf woonde.<sup>2</sup> Toen de deur was opengedaan, kwam de koningin zelf de hal in om mij te begroeten. Onmiddellijk nadat de kamerdeur achter mij gesloten was, zei zij spontaan: 'Generaal, ik ben erg blij dat u er bent. Wij hadden elkaar eerder moeten spreken. Het was mijn schuld dat het zo lang heeft geduurd.'

Deze spontane uiting had ik allerminst verwacht en verraste mij zo dat ik nauwelijks de draagwijdte van haar welkomstwoorden overzag. Eerst later heb ik goed beseft hoezeer dit een bewijs van de grootheid van karakter onze landsvrouw was. Mijn respect voor haar kon echter nauwelijks groter worden dan het al was.

De koningin vertelde dat de prins haar had ingelicht over onze uitstekende samenwerking en dat zij goed had begrepen hoe belangrijk het werk van het MG was en nog verder zou zijn. In een enkele uren durend gesprek wisselden wij van gedachten over de toestand van land en volk en vooral over hoe het nu verder

<sup>1</sup> Van Lidth schreef op 5 oktober in zijn dagboek dat Kruls 'hedenmiddag' door de koningin was ontvangen. Na de 5de oktober heeft Kruls de koningin nog herhaaldelijk bezocht en daar zullen ook wel avondbezoeken bij zijn geweest. Wij nemen aan dat Kruls die zijn memoires uit zijn geheugen geschreven heeft, zich in het tijdstip van het bezoek op die 5de oktober heeft vergist. <sup>2</sup> In deel 9 hebben wij abusievelijk geschreven dat de koningin, nadat het landhuis *Laneswood* in Mortimer in februari '44 bijna door een bom was getroffen, nadien in *Stubbings House* bij Maidenhead is blijven wonen; in werkelijkheid werd niet *Laneswood* bijna getroffen maar een villa in South Mimms, even benoorden Londen. Naar die villa keerde de koningin niet terug – zij bewoonde òf *Laneswood* òf *Stubbings House*.