

## *Six en het College van Vertrouwensmannen*

Wij herinneren er aan dat aan Six, ter bevestiging van eerder uitgegane instructies, op 21 augustus '44 door van Lidth een telegram was toegezonden waarin hem was meegedeeld dat in bezet gebied 'vertegenwoordigers der regering' zouden worden aangewezen (in feite was die aanwijzing reeds geschied) die bevoegd zouden zijn, in een 'vacuüm' orde en rust te handhaven. 'Uw taak zal uitsluitend daarin bestaan uw diensten ter ordehandhaving ter beschikking te stellen van de bedoelde vertegenwoordigers . . . (U) gelieve zich strikt aan deze instructie te houden. In verband met vorenstaande kunnen de door u gereedgemaakte bekendmakingen terzijde gelegd daar zij van onjuiste premisse uitgingen' – de premisse namelijk dat de OD als zodanig, al of niet onder een opperbevelhebber van land- en zeemacht, in een 'vacuüm' belast zou worden met de uitoefening van het militair gezag. Wij nemen aan dat het op zijn minst enige dagen duurde voordat Six, die in die tijd geen eigen radioverbinding met Londen meer had, de tekst van dit telegram, dat hem via de groep-'Albrecht' moest bereiken, voor zich had liggen en het kan zijn dat hij het pas las nadat de 'vertegenwoordigers der regering', d.w.z. de Vertrouwensmannen, voor de eerste maal met hem in contact waren gekomen; dat contact vond plaats op 31 augustus.

Voor die Vertrouwensmannen waren, gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, in Londen de nodige stukken opgesteld die op 2 augustus door Gerbrandy en van Heuven Goedhart waren ondertekend. Die stukken werden, louter met schuilnamen er in, gemicrofilmd meegenomen door de marconist van de geheime agent jhr. mr. R. de Brauw – marconist en agent werden in de nacht van 7 op 8 augustus boven bezet gebied gedropt. De Brauw kende de namen van de vijf Vertrouwensmannen die door Gerbrandy en van Heuven Goedhart met goedvinden van de koningin waren aangewezen: Bosch van Rosenthal, Cleveringa, Cramer, Drees en van Sonsbeeck, en die vijf moesten (dat bleek uit de stukken) aan hun gezelschap twee personen toevoegen: een vertegenwoordiger van het Nationaal Comité en een van de Raad van Verzet.

De Brauw werd op een verkeerde plaats gedropt; hij trok onmiddellijk naar Leiden. Toevallig kwam daar in het huis waar hij de eerste nacht verbleef, H. J. de Koster aanlopen, hoofd van de spionagegroep-'Peggy' die in Leiden woonde. De Koster kende de Brauw uit zijn studentenjaren, nam hem bij zich op en bracht hem in contact met een andere Leidenaar, mr. J. le Poole, hoofd van de spionagegroep-'Dienst-Wim'. Le Poole kreeg te horen welke vijf personen tot Vertrouwensmannen waren be-