

Nederlandse strijdkrachten te benoemen en hem in die functie de leiding te geven van het semi-militair verzet, accoord. 'Na overleg', schreef hij, 'met de ministers Gerbrandy en van Heuven Goedhart werden een tweetal telegrammen naar Nederland verzonden' (het eerste van die twee telegrammen was verzonden voor zodanig overleg, maar dat wist van Lidth niet). 'Inderdaad', vervolgde hij, 'heeft medewerking van eigen bevolking aan de bevrijding onder leiding van prins Bernhard onschatbare psychologische waarde . . . maar ook wordt daarmee bereikt dat de verzetsgroepen en met name [de] OD niet op eigen gezag gaat handelen.'

Van Lidth herhaalde vervolgens de twee voorwaarden die hij op de 28ste al mondeling aan de prins had kenbaar gemaakt (de Geallieerden moesten de verzetsgroepen voldoende wapens geven en de Geallieerde strijdkrachten moesten tijdig ter plaatse zijn), en voegde er een derde voorwaarde aan toe: 'dat generlei actie zal worden ondernomen zonder uitdrukkelijke instructies van de Geallieerde opperbevelhebber . . . Ik heb ook dit punt met prins Bernhard besproken die geheel dezelfde mening is toegedaan . . . Het feit dat vooral in de grote steden communisten aan de verzetstroepen deelnemen (die tot de meest felle strijders behoren) en die wellicht in grote getale gewapend zullen worden, acht ik niet zonder gevaar, doch dit zal aanvaard moeten worden.'

Hij had, schreef hij verder, de ontwerp-instructie voor prins Bernhard gezien; daarin stond o.m. 'dat het tijdstip voor publikatie door de opperbevelhebber' (generaal Eisenhower) 'zal worden bepaald, na aanbeveling van ZKH.' Welnu, tot die publikatie kon pas worden overgegaan wanneer, aldus van Lidth,

'1. de bovenbedoelde ontwerp-instructie een definitieve vorm zal hebben aangenomen; 2. het antwoord op de naar Nederland gezonden telegrammen zal zijn ontvangen; 3. het kabinet zal zijn ingelicht over de getroffen regelingen . . . Intussen is het ontwerp-besluit tot benoeming van ZKH tot bevelhebber Ned. strijdkrachten in gereedheid gebracht en hoop ik u dit heden aan te bieden' – met 'heden' bedoelde van Lidth maandag 4 september, de dag waarop zijn nota zou worden getypt.

Nauwelijks had hij deze nota in manuscript geschreven of hij werd opgebeld door Drexel Biddle die hem zei, van generaal Bedell Smith (deze bevond zich nu in Normandië waar Eisenhowers hoofdkwartier van 1 september af in vol bedrijf was) telefonisch vernomen te hebben dat men de tekst van Eisenhowers ontwerp-instructie voor prins Bernhard (de prins had bij Bedell Smith op spoed aangedrongen) als definitief kon beschouwen. Daarmee viel de eerste van de door van Lidth met het oog op een publikatie gestelde voorwaarden weg; twee bleven er over: de