

in werkelijkheid was er op die 31ste augustus nog geen sprake van dat 'the Netherlands Government' tot de bedoelde benoeming was overgegaan. Toen de prins die dag van Lidth telefonisch verwittigde dat (zo noteerde deze) 'zijn plannetje om 'roverhoofdman' te spelen, d.i. vertaald: commandant van de verzetsgroepen in Nederland te worden, bij de Geallieerde autoriteiten (welke?) in zeer goede aarde (was) gevallen' ('hij heeft grote haast en wil dit dezer dagen publiceren!'), was van Lidths reactie: 'Ik voorzie nog vele moeilijkheden.'<sup>1</sup>

Konden die zich niet ook in bezet gebied voordoen?

Diezelfde 31ste augustus begaf de prins zich naar het Bureau Inlichtingen alwaar ten dele door Somer en van Houten, ten dele door de prins het volgende, voor de Raad van Verzet bestemde telegram werd opgesteld<sup>2</sup>:

'In opdracht van regering het volgende. Er wordt overwogen de actieve Nederlandse verzetsgroepen bij eventuele krijgsverrichtingen in Nederland officieel te erkennen als binnenlandse militaire strijdkrachten.' De prins voegde hier toe: 'Op Geallieerd initiatief en met volledige instemming van HM en betrokken ministers zal prins Bernhard, door HM en Eisenhower aangewezen, vanuit het hoofdkwartier leiding hebben te geven aan deze strijdkrachten' (van 'Geallieerd initiatief' was geen sprake en de 'volledige instemming der betrokken ministers' was op die dag nog niet verkregen). De tekst vervolgde: 'Teneinde erkenning mogelijk te maken, moet door actieve verzetsgroepen Nederland de absolute verzekering worden gegeven dat deze eenhoofdige leiding zonder enige reserve wordt aanvaard . . . Wilt u spoedigst met OD en knokploegen LO' (hier voegde de prins toe: 'en andere hiervoor in aanmerking komende organisaties') 'overleg plegen . . . Snel antwoord waaruit blijkt dat gezamenlijke actie kan worden gevoerd en overeenstemming is verkregen, wordt verwacht.' Hier voegde de prins toe: 'Indien overleg lang duurt kunnen wij beginnen op bevestigend antwoord van u zelf. Overeenkomstige mededeling aan OD . . . Om praktische redenen geschiede uitdeling wapenen en munitie door bemiddeling van RVV.'

Zonder dat, voorzover bekend, een der ministers in deze tekst was gekend, deed het BBO nog op diezelfde 31ste augustus dit telegram toekomen aan Mulholland, die zijn verbindingsagent met Jan Thijssen was geworden. BI zond eenzelfde telegram via de marconist van de groep-'Albrecht' naar de chef-staf van de OD. Vermoedelijk ontving Six

<sup>1</sup> Van Lidth: 'Dagboek', 31 aug. 1944. <sup>2</sup> Exemplaar in Collectie-Ch. H. J. F. van Houten, map 'BS-tijd'.