

Het Bureau Inlichtingen gaf de boodschap (zij mocht, aldus van Lidth, 'in opdracht van H.M. aan niemand worden meegedeeld', d.w.z. aan geen der overige ministers<sup>1</sup>) aan de geheime agent G. F. Hooyer mee die als marconist van de spionagegroep-'Kees' in de nacht van 5 op 6 juli werd gedropt<sup>2</sup> en reeds op de 6de of de 7de de microfoto te bestemder plaatse afgaf, vermoedelijk bij Frans Goedhart of van Randwijk. Beiden wisten van de coördinatievergadering af die enkele dagen eerder te Amsterdam had plaatsgevonden (van Randwijk had er persoonlijk aan deelgenomen) – er kon slechts geconstateerd worden dat de vorming van de commissie van vijf volmaakt overbodig was. Dat drong evenwel niet tot Londen door en het gevolg was dat van Heuven Goedhart, toen enige tijd later bericht binnenkwam dat de illegaliteit een Contact-Commissie had opgericht, meende dat die oprichting aan het door hem genomen initiatief te danken was. Daarmee had hij overigens nog niet bereikt wat hij zich ten doel had gesteld.

### *Oprichting van het College van Vertrouwensmannen*

Aan de OD moest de pas worden afgesneden – dat stond voor van Heuven Goedhart al vast, lang voordat hij bezet gebied had verlaten. In dat opzicht dacht hij gelijk-op met de koningin, Gerbrandy en van Lidth die allen wensten te voorkomen dat de OD in een eventueel 'vacuüm' enige vorm van militair gezag zou gaan uitoefenen. Dat was ook duidelijk gesteld in het telegram dat op 8 juni (vóór van Heuven Goedharts aankomst te Londen dus) aan de geheime agent Ausems was toegezonden: zoveel mogelijk illegale organisaties, aldus stond daarin, moesten een 'groep van voormannen' benoemen (dat werd de Contact-Commissie) en aan die groep zou eventueel opdracht worden gegeven, 'één of meer regeringsvertegenwoordigers' te benoemen die in zulk een 'vacuüm' de regering zouden vertegenwoordigen – de OD zou *onder* die 'regeringsvertegenwoordiger(s)' geplaatst worden. Pas op 18 juli meldde de Contact-Commissie zich per telegram present en uit dat telegram bleek tegelijkertijd dat zich binnen de commissie verdeeldheid voordeed.

<sup>1</sup> Van Lidth: 'Dagboek', 8 juli 1944. <sup>2</sup> Hooyer is tot 1 december '44 actief gebleven, werd toen gearresteerd en is op 8 maart '45 na de z.g. aanslag op Rauter doodgeschoten.