

eigen sociaal-democratische partijgenoten in bezet gebied niet capabel was geacht om als minister op te treden.

Woensdag 21 juni werd van Heuven Goedhart door van Lidth ontvangen, die dag of de volgende door de koningin. 'Maakt een verstandige, voorzichtige indruk', noteerde van Lidth.

'Roemt zeer Bosch v. Rosenthal . . . Van mr. Burger moet hij niets hebben; in Nederland zijn de mensen (ook zijn eigen partijgenoten zoals Drees) verbaasd dat hij tot minister werd benoemd. Hij acht . . . herstel van de Tweede Kamer absurd en spreekt tegen dat de ondergrondse pers zich daarvoor verklaard heeft . . . Over militair gezag is men wel te spreken. Het optreden van [de] OD acht hij verkeerd en autoritair . . . Invloed Albarda en van den Tempel zeer getaand. Gerbrandy wordt gewaardeerd. Communisten verrichten nuttig werk in verzetsbewegingen, A.R.'s houden zich afzijdig, R.K. gedragen zich goed. Tijd gunnen tot vorming van politieke mening'¹ -

anders gezegd: ook van Heuven Goedhart meende dat algemene verkiezingen pas enige tijd na de bevrijding moesten worden gehouden.

'Geruststellend is', schreef de koningin na haar eerste gesprek met hem aan van Houten,

'dat betrokkene kon verklaren dat het Nederlandse volk niet wenst de terugkeer van de Kamer zoals deze zich zoude voordoen indien zij ter vergadering werd opgeroepen. Ditzelfde geldt ook van . . . het representatief karakter dat hij toekende als adviserend lichaam dadelijk na de bevrijding aan de voormannen der verzetsbeweging . . . Ik zal hem spoedig verzoeken nogmaals bij mij te komen . . . Dit betekent natuurlijk niet dat ik hem zal volgen op de weg B.S.'²

Twee weekeinden bracht van Heuven Goedhart vervolgens bij de koningin door. Spoedig was hij door een van bewondering en enthousiasme overlopende Gerbrandy (van Heuven Goedhart bleef meer dan vier maanden bij deze wonen) ook met enkele andere ministers in contact gebracht. Van Kleffens vond hem 'zonder uitzondering de belangrijkste Engelandvaarder die dusver hier is aangeland'³, hij was volgens van Angeren uit die groep 'de eerste van wie men kon zeggen: het is iemand die ruim had kunnen rondkijken, en die zijn hersens kon gebruiken.'⁴

¹ Van Lidth: 'Dagboek', 21 juni 1944. ² 'Blocnoot', 22 juni 1944, van de koningin aan Ch. H. J. F. van Houten (collectie-Ch. H. J. F. van Houten, 'Londense tijd', 9) (RvO). ³ Van Kleffens: 'Dagboek', 26 juni 1944. ⁴ Getuige van Angeren, *Eng.*, dl. VII c, p. 725.