

nieuwe regime opgesteld; het werd een mengsel van conservatieve en vooruitstrevende denkbeelden, die laatste afkomstig van socialisten en van de z.g. *Kreisauer Kreis*, een op 'vernieuwing' aandringende clandestiene groep die zich gevormd had om Helmuth *Graf* von Moltke. Ook werd gepoogd, de politieke basis van de conspiratie te verbreden. Eind juni voerden twee socialisten, onder wie Julius Leber (hij zou in het nieuwe regime minister van binnenlandse zaken worden), een eerste voorzichtige bespreking met een uit drie personen bestaande delegatie uit het bestuur van de illegale *Kommunistische Partei Deutschlands*. Een van de drie *KPD*'ers was een 'SD'-agent. De twee andere *KPD*'ers en de twee socialisten werden begin juli gearresteerd. In de kring der samenzweerders bracht het bericht van die arrestatie heel wat deining teweeg; extra spoed leek nu geboden.

Het had enige tijd geduurd voordat von Stauffenberg tot het vaste besluit was gekomen dat *hij* de aanslag op Hitler zou plegen. Hij was eerder in de oorlog ernstig gewond; hij miste een oog, de rechterhand en twee vingers van de linker. Wat hij ten behoeve van de eigenlijke aanslag aan handelingen zou moeten verrichten, leek evenwel uitvoerbaar: in een aktentas zou hij, eventueel geholpen door zijn adjudant, *Oberleutnant* Werner von Haefen, twee ladingen doen van elk een kilo springstof, vervolgens zou hij, onmiddellijk voor hij bij Hitler werd ontboden, met een speciaal voor hem geconstrueerd tangetje een op tien minuten afgestelde 'tjidlont' in werking stellen, de aktentas zou hij in de ruimte waar de bespreking met Hitler plaatsvond, zo dicht mogelijk bij deze plaatsen en tenslotte zou hij zich onder een voorwendsel verwijderen om onverwijd naar Berlijn terug te keren; had zich de explosie voorgedaan, dan zou Fellgiebel er zorg voor dragen dat van het *Führerhauptquartier* uit onmiddellijk bericht zou gaan naar het *Allgemeine Heeresamt* in de *Bendlerstrasse* te Berlijn dat de aanslag was gelukt.

Een groot probleem was dat von Stauffenberg lange tijd niet tot de officieren behoorde die regelmatig in het streng geïsoleerde *Führerhauptquartier* werden ontboden. Die moeilijkheid verdween toen hij op 20 juni werd benoemd tot chef-staf bij generaal Fromm, de *Befehlshaber des Ersatzheeres*. Bij twee gelegenheden in juli, op de 6de en de 11de, namen Fromm en von Stauffenberg op de *Berghof* bij Berchtesgaden aan besprekingen met Hitler deel – waarom von Stauffenberg, die de explosieven bij zich had, toen de aanslag niet heeft uitgevoerd, is niet bekend. Op 15 juli moest hij aan een bespreking met Hitler in de *Wolfsschanze* deelnemen; vermoedelijk had hij toen de explosieven niet kunnen meenemen. Dat was echter wél het geval toen hij op de 20ste ontboden werd voor