

Wel hadden militairen van de *Wehrmacht* op de avond van 6 juni in een lege Amerikaanse landingsboot en op die van de 7de op het lijk van een Amerikaanse officier papieren gevonden die hun geleerd hadden, welke Amerikaanse eenheden aan de eerste fase van de invasie deelnamen, en dat (zults lag trouwens voor de hand) Cherbourg een van de eerste aanvalsdoelen was van het Amerikaanse Eerste Leger, maar von Rundstedt en Rommel konden met die kennis weinig doen en veel betrouwbare nieuwe inlichtingen kregen zij niet, vooral niet over de versterking van de Geallieerde landingslegers. Uit Engeland kwamen bij de Duitsers louter misleidende berichten binnen welke inhielden dat zich bij Dover een geheel verse Geallieerde legergroep, de *1st Army Group*, gecommandeerd door *General George S. Patton* (deze was in werkelijkheid bevelhebber van het Amerikaanse Derde Leger), gereedmaakte om het Nauw van Calais over te steken teneinde het Duitse Vijftiende Leger aan te vallen; er zouden ruim zes weken verlopen voordat Hitler (die ook al de overtuiging had gekoesterd dat de Geallieerde landingen in Normandië een afleidingsmanoeuvre waren geweest<sup>1</sup>) verlot verleende, een tot het Vijftiende Leger behorende *Panzerdivision* aan het Zevende Leger toe te voegen. Omgekeerd waren de Geallieerde bevelhebbers en hun hoogste stafofficieren er niet alleen door 'ouderwetse' spionage precies van op de hoogte, waar zich in West-Europa welke Duitse divisies bevonden (zo werd bijvoorbeeld de verplaatsing van de *16te Luftwaffe Feld-Division* uit Nederland door de Nederlandse spionagegroepen terstond naar het Bureau Inlichtingen te Londen geseind en door BI aan de daarvoor in aanmerking komende Geallieerde instanties doorgegeven), maar zij kregen ook onmiddellijk bericht van alle bevelen van Hitler en van bevelen en rapporten van bevelhebbers als von Rundstedt en Rommel voorzover deze per radio doorgegeven waren; gelijk in deel 9 verhaald (in het aan het *Englandspiel* gewijde hoofdstuk 12), waren de Engelsen in staat, het

<sup>1</sup> Toen op de ochtend van 6 juni '44 het bericht van de landingen in Normandië de *Berghof*, Hitlers verblijfplaats bij Berchtesgaden, bereikte (hij had voor enkele dagen zijn hoofdkwartier in Oost-Pruisen, de *Wolfsschanze*, verlaten), besloten zijn adjudanten hem niet te wekken. '*In den einigen Stunden später in der Wohnhalle des Berghofes stattfindenden Lagebesprechung schien Hitler*', aldus zijn minister voor de wapenproductie, Speer, '*in seiner vorgefassten Meinung, dass ihn der Gegner irreführen wolle, nur bestärkt: 'Erinnern Sie sich? Unter diesen vielen Meldungen, die wir erhalten haben, war eine die Landungsort, Tag und Stunde genau vorhergesagt hat'* (Hitler overdreef: een zó nauwkeurig bericht hebben de Duitsers nimmer ontvangen). '*Gerade das bestärkt mich nun in der Meinung, dass es sich noch nicht um die eigentliche Invasion handeln kann.*' (A. Speer: *Erinnerungen* (1969), p. 364)