

nieuws van de Geallieerde invasie juist was). 'Uit alle bureaus hoorde ik op de bewuste uren het stompzinige gereutel der Duitse stoorzenders klinken. De *Deutsche Sicherheitsdienst* stelde dus blijkbaar meer vertrouwen in de berichtgeving van de onvolprezen *British Broadcasting Corporation* dan in de sprookjes van het *Oberkommando der Wehrmacht*.¹ Op datzelfde 'SD'-bureau moest zich die ochtend de korpschef van de Harderwijkse politie vervoegen. 'Het is', schreef hij die avond,

'juist tien uur als ik bij de *Untersturmführer* Breit voor de schrijftafel plaats neem . . . Het gesprek is nauwelijks een minuut oud als de telefoon . . . rinkelt. Breit grijpt de hoorn en luistert ambtshalve, maar plotseling springt hij van zijn stoel op en schreeuwt terug: '*Was? Invasion? Wo? Dünkirchen?*' Dan, tot mij: '*Die Engländer sind da!*' en met een klap smijt hij opgewonden de hoorn op de haak . . . Daarop vliegt hij de gang op en schreeuwt: '*Invasion! Du, Hans, die Invasion hat begonnen!*' Eerst wanneer 'Hans' in de kamer is en met Breit een beetje uitgelaten gaat doen, kan ik eveneens aan mijn vreugde uiting geven. Zij zijn blij vanwege de kans, nu eindelijk eens met de Engelsen te kunnen afrekenen, zo in de stemming van: '*Ganz gleich wo er* [d.w.z. de tegenstander] *sich den nächsten Platz aussucht, er kann überall von Glück reden, wenn er neun Stunden an Land bleibt!*'²

Herinnerde Rauter zich die zelfverzekerde woorden nog welke Hitler in september '42, kort na de Geallieerde proef-landing bij Dieppe, publiekelijk uitgesproken had? Wij weten het niet – wèl dat de *Höhere SS- und Polizeiführer* en *Generalkommissar für das Sicherheitswesen* er op die 6de juni van overtuigd was dat het niet bij die ene landing in Normandië zou blijven. '*Wir rechnen damit*', schreef hij die dag aan een jeugdvriend in Oostenrijk,

*'dass weitere Kampfhandlungen an der ganzen Westküste folgen werden, dass der Gegner die ganze Küstenfront abtasten wird bis er glaubt, einen weichen Punkt gefunden zu haben, um dann den Schwerpunkt des Angriffs dorthin zu lenken. Wir werden dann auch im niederländischen Küstenraum harte Kämpfe zu bestehen haben.'*³

Niet zonder tevredenheid constateerde Rauter dat het op *D-Day* en de ochtend van de volgende dag in bezet gebied over het algemeen rustig

¹ H. Cappetti: 'De voorbijgang des Heren (vijf dagen te gast bij de *Sicherheitsdienst*)' in *Oorlog over ons dorp, 1940-1945. Gedenkboek van Ulft* (z.j.), p. 45-46. ² H. Kraaijenbrink: 'Politierapport 1940-1945', dl. IV, p. 50-51. ³ Brief, 6 juni 1944, van Rauter aan F. Azzola (*HSSuPF*, 2a).