

## EERSTE DAG



I. De situatie in Normandië op D-Day (6 juni 1944) te middernacht  
Het Britse Tweede Leger is er niet in geslaagd, Bayeux en Caen te veroveren. Bij  
het Amerikaanse Eerste Leger zijn de landingen op de meest oostelijke stranden  
(Omaha Beach) bijna mislukt

gewond geraakt dat zij niet langer aan de strijd konden deelnemen. Die verliezen waren, hoewel niet gering, toch minder zwaar dan men had gevreesd; in elk geval was in de *Atlantikwall* welke Hitler ter bescherming van de *Festung Europa* sinds de lente van '42 had laten aanleggen, een eerste bres geslagen. Dat gaf hoop.

★

Het was ook in bezet Nederland op die 6de juni slecht weer: er stond een harde westenwind, het was zwaarbewolkt, af en toe plensde de regen neer. Mede daardoor kwam het bericht dat eindelijk de grote invasie was ingezet, als een verrassing; evenals de Duitsers hadden de meeste Nederlanders verwacht dat het pas tot die invasie zou komen als in West-Europa een periode van goed weer was aangebroken.

De *BBC* maakte des ochtends om half tien bekend dat Geallieerde strijdkrachten in Normandië waren geland; in een uitzending van het Nederlands Nieuws van de *BBC* werd bovendien enkele keren een korte, tevoren op een grammofoonplaat vastgelegde oproep van minister-pre-