

*Lage sein sollte) in das Grossgermanische Reich hereingeführt wird*¹ en voorts: 'dass das Schicksal von uns allen in der Zukunft abhängt von der Solidarität zwischen allen Germanen'.² Hij zal er in dat verband wel op gezinspeeld hebben, zoals hij ook op 2 juni gedaan had, dat het Duits-Russisch bondgenootschap niet voor de eeuwigheid bedoeld was.

Lang heeft Musserts verzet op de 30ste juli niet geduurd en dat Himmler dus aan de boven-weergegeven constructie (waar hij en Seyss-Inquart stellig samen over gesproken hebben) vasthield, bleek drie weken later toen de *Reichsführer-SS* in een opmerkelijke toespraak tot Nederlandse vrijwilligers voor de *Waffen-SS* van alle in bezet gebied werkzame Nederlandse politieke figuren slechts één noemde: Mussert. 'Es hängt selbstverständlich', betoogde Himmler,

*'jeder einzelne in Mannestreue an den Männern und an dem Manne der in seiner Heimat sein Volk wieder wachgerufen hat. So hingen in Sudetenland die sudetendeutschen Volksgenossen an Konrad Henlein und Ihr in Holland hängt mit Recht an dem Begründer und an dem Leiter Eurer national-sozialistischen Partei, an Mussert. Ich kenne beide, Henlein und Mussert, persönlich zu gut, um nicht zu wissen dass jeder von ihnen selbstverständlich weiss was er geleistet hat, aber ebenso selbstverständlich weiss dass über uns allen ein grösserer Mann steht, ein ohne jeden Massstab grösserer, ohne jeden Vergleich auf dieser Erde: ein germanischer Führer Adolf Hitler! Ich glaube dass es einstmals für keinen Germanen in der Welt eine Schande und für keinen Germanen in der Welt eine Untreue gegenüber seiner Heimat ist, wenn er diesem grössten Germanen, diesem grössten Führer der germanischen Welt, Adolf Hitler, seine Treue zusagt.'*³

Houdt men in het oog dat Henlein het Sudetengebied rijp gemaakt had voor inlijving in Duitsland en dat hij nadien op een zijspoor gerangeerd was, dan was het voor Mussert slechts een twijfelachtige eer om in één adem genoemd te worden met de ex-leider van het *Sudetendeutsche Heimatfront*.

★

Uiteraard had Seyss-Inquart voor de verwezenlijking van de constructie die met Himmler afgesproken was, de instemming van Hitler nodig. Het is aannemelijk dat hij die op 7 augustus verwierf: hij voerde die dag samen met

¹ Verslag van de bespreking, 8 juli 1943, van Himmler met Mussert (BDC, 723-46), p. 1-3. ² Aldus Musserts citaat in zijn brief, 5 jan. 1944, aan Himmler (NSB, 20 e). ³ 'Rede des Reichsführers-SS am 21. August 1940 in München vor der SS-Standarte 'Westland'' (BDC, 4397-4403).